

ŞUBAT'24

PEMA KOLEJİ 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ



# BÜLTEN

## DOĞA DOSTU ÇOCUK YETİŞTİRMEK



OKULUMUZDAN  
GÜNCEL HABERLER İÇİN

*Bizi takip edin*

📱📧📺📷 pemakoleji

# DOĞA DOSTU ÇOCUK YETİŞTİRMEK

■ İnsan biyolojik, sosyal ve ruhsal yönleri ile tanımlanan varlıktır. İnsanın bilimsel ismi **Homo Sapiens**'tir, Latince "akıllı adam" anlamına gelir. İnsan, alet kullanabilmesini sağlayan, kolların serbest olduğu dik bir vücuda sahiptir. Beyni soyut düşünme, anlam verme, konuşma ve kendini gözleyebilme yeteneklerine sahiptir. İnsan yaratılış itibariye doğa yaşamının içinden gelmiştir. Dini olarak insanı değerlendirdiğimizde Kuran-ı Kerim'de ilk insan olan Hz. Adem'in topraktan yaratıldığını anlatılmaktadır. Bu nedenle insanın doğanın bir parçası olduğunu ve doğaya uyumlu yaratıldığını bilmeliyiz.

■ İnsanoğlu olarak mükemmel bir dünyada ve doğada yaşamaktayız. Doğa ile iç içe olan bir hayat yaşamaktayız. Bu nedenle doğa dostu olmamız gerekir. İnsan kültürel ve sosyal varlıktır. Biyolojik varlığımız bu doğa içinde yüz yüzyıllar öncesinde doğanın dilini öğrenmek için çabalamıştır. Doğanın dilini öğrenebilmek için başta doğaya egemen olmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Doğa bilinci de bu sayede oluşmaya başlamıştır. Doğa bilinci oluşurken eğitim de ciddi anlamda kullanılmıştır. Örneğin, doğayı evcilleştirmeye çalışmak ilk olarak **"buğday"** ile başlamıştır. Bitki evcilleştirme, yabani bitkilerin yapay seçim yoluyla ekin bitkilerine dönüştürülmesi sürecidir. Bu genellikle erken bir hibridizasyon olayını ve ardından seçici üremeyi içerir. Bitki evcilleştirme: Emmer buğdayı, siyez buğdayı ve arpa gibi tahıllar, Bereketli Hilal'deki Neolitik tarım toplulukları tarafından evcilleştirilen ilk ürünler arasındaydı. Bu ilk çiftçiler ayrıca mercimek, nohut, bezelye ve keteni de evcilleştirdiler. Sadece bitkiler değil aynı süreci hayvanlarda da görmekteyiz. Elverişli iklim koşulları ve artan insan popülasyonları, küçük ölçekli hayvan ve bitkileri evcilleştirilmesine yol açtı ve bu da insanların avcı-toplayıcılık yoluyla elde ettikleri yiyecekleri artırmalarına izin verdi. Bu nedendir ki insanoğlu eğitim ile doğaya egemen olmaya ve hükmetmeye başladı. Böylece doğaya saygı duymayı ve onu sevmeyi de öğrendi. Doğa bilincinin oluşması bu sayede başladı.



**İnsanın doğası,  
doğa ile iç içe olmasıdır.**

## ÇOCUKLARIMIZDA DOĞA BİLİNCİ NASIL OLUŞUR ?



● Doğa bilinci oluşturmak için aynı insanlığın ilk dönemleri gibi bizim hayatımızda da çocukluk döneminde başlamalıdır. Her şey ailede başlar. Çocuklarımızın doğa ile kaynaşması tüm duyularının devreye girmesi ile mümkün oluyor ve çocuklarımızın psikolojik, sosyal, bilişsel anlamda katkı sağlıyor. Peki çocuklarımıza doğa bilincini nasıl yerleştirmeliyiz? Ebeveyn olarak bizler çocuklarımızla doğamızda vakit geçirmeliyiz. Evde kalimba çalarak vakit geçirmenin dışında yeşil bir alanın içinde doğadaki sesleri dinleyerek de kalimba çalmasını sağlayabilirsiniz. Doğa bilinci oluşturmak hiçte zor bir durum değildir. Çocukların ağaçları sevmesi, gövdesine dokunduğunuzda onlara doğadaki değişim ve gelişimi anlatan örnekler vermeniz, bahçenizden meyve sebze hasadını çocuklarınızla birlikte yapmanız ya da doğa belgeselleri izlemeniz bile belirli bir doğa bilinci oluşturmada etkilidir. Bizler yaratılış olarak doğadan uzakta yaşayamayız. Birçok gündelik aktivitemizi doğanın içinde de zaman zaman gerçekleştirebiliriz.

● Doğa da yalnız yaşamıyoruz. Bizden başka birçok canlı var ve hepsinin bir düzeni vardır. Doğal ve kültürel bir dünyadan çocuklarınıza bahsedebiliriz. Doğamız sadece insanlar için değil var olan tüm canlılar için bir yaşam alanıdır. Çocuklarımızı basit bir araştırma ile doğaya çok rahat yönlendirebiliriz. Örneğin yaz döneminde çocuklarımıza karınca-lara yardım adı altında bir doğa gezisi sunabiliriz. Onlara karınca ve ağustos böceği hikayesini anlattıktan sonra "yarın seninle karıncalara yardım edelim" deyip evinizden bir poşete buğday pirinç bulgur koyarak karınca yuvalarını ziyaret edebilirsiniz.

## DOĞA MERHAMET DUYGUSU OLUŞTURUR MU?

Doğamızda yalnız değiliz, bizim dışımızda birçok canlı yaşamaktadır. Evinizde yetiştirdiğiniz bir Benjamin bitkisinin bakım koşullarını sağlamaya çalışırken bile bir merhamet duygumuz oluşur. Susuz kaldığını görür ve hemen yapraklarını dökmesi noktasında endişeleniriz.



Hayvan dostlarımıza merhamet ve sevgi ilkesinde olmak bizim inancımızın bir gereği ve medeniyetimizin süregelen bir alışkanlığıdır. 'Canlılara merhamet edene, Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin' hadisi şerifi ile sevgili Peygamberimiz hayvanlara olan sevginin ne kadar kutsal olduğunu gözler önüne sermiştir. Mekke'nin fethi sırasında ordunun geçtiği yolda gördüğü köpek ve yavrularının ürkmemesi için yanlarında bir görevli beklettiren Peygamberimiz ayrıca askerlerin başka yönden yürümelerini de sağlamıştır. Bizler de bu hassasiyetle hayvan dostlarımıza değer vermeli, onları doğanın bir parçası olarak görmeliyiz. Çocuklarımıza doğayı sevmeyi aşılmalı ve doğaya saygılı olmayı öğretmeliyiz.

## DOĞA BİLİNCİ SAYGI BİLİNCİNİ DE KAZANDIRIR.

Yaşamımızı tamamlayan yerdir, doğamız. Doğa bize her şeyi sunar. Su, hava, toprak bir yaşam döngüsüdür. Maddesel kaynakları olduğu kadar manevi kaynakları da vardır doğanın. Hissedilen rüzgar, işitilen yağmur sesi, doğanın yeşil ve mavi renkleri huzur verir insana... Tam da bu anlamda saygı duymalıyız doğamıza, sahip çıkmalıyız tüm bu güzelliklere ve verdiklerine sahip çıkmalıyız. Doğaya karşı sevgimiz bize saygıyı da öğretir.

## GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Dünyadaki kaynakları gelecekte de verimli şekilde kullanmak için evlerimizde sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmemiz önemli. Kaynakları tasarruflu kullanmak, gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak ve geri dönüşüme destek vermek her birimizin yapabileceği birer adım aslında. Geri dönüşüm evimizde de çok rahatlıkla uygulayabildiğimiz bir projedir. Ayrıca, atık malzemelerden proje ortaya koyma yaklaşımı, doğal kaynakları korumak açısından büyük önem arz eder.

Yaratıcı geri dönüşüm çevre için iyidir, yararlıdır ve gereklidir; para tasarrufu sağlar ve zevkli ve ilgi çekici bir hobinin temelini oluşturabilir. Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda insan bunu bir adım öteye götürüyor ve geri dönüşüm fikirlerini para kazanma projelerine dönüştürüyor.

Çocuklarımızı çevre kirliliği konusunda uyara-bilir ve her şeyi dönüştürülebilir fikirlere alıştırebiliriz. Bu onların yaratıcılık yönlerini de geliştirecektir. Materyallere farklı bakış açısı ile değerlendirip kendisinden tamamen daha farklı bir yapıda ürün ortaya koymak başlı başına bir yaratıcılıktır. Doğaya karşı sevgimiz ve saygımızın yanında çevreyi koruma, hayvanları koruma bilinci edinmede büyük bir yardımcıdır.

Sokak hayvanları için yapılan çalışmalarda çocuklarımızda koruma ve sevgi bilincini geliştirir. Canlıları beslemek, ihtiyaçlarını gidermek onlarla iletişim kurmamızı sağlar. Doğamızda yaşanan canlılarımıza karşı sorumluluk duygumuzu geliştirir. Ve bir çocuğun çok yönlü düşünmesine de olanak sağlar.

Aslında yapılması gereken şey çok basit: SEV SAY VE KORU. Doğa bilincini kazanmak için bu 3 duyguya sahip olunmalı. Doğayı sevmek ona saygı duymak ve doğayı korumak çocuklarımızın doğa dostu olması için yeterlidir. Yaşamımız boyunca doğa ile iletişim halinde olmak bizleri her anlamda beslemekte ve yenilemektedir.

